

Verre Culturen Delft

Informatie: www.verreculturendelft.nl E-mail: postmaster@verreculturendelft.nl
Rekening: NL551NGB0003010395 t.n.v. Etnografische Vereniging Delft te Delft



Datum en tijd: **woensdag 23 november 2016 om 20.15 uur**

Locatie: Delftstede, Phoenixstraat 66, 2611 AM Delft

Entree: Toegang voor leden van de vereniging is gratis. Overige belangstellenden betalen € 5,00.

De wonderen van Centraal India: deel 2

Erik Mischgofsky vertoont filmfragmenten met toelichting

Centraal India kende machtige koninkrijken in uitgestrekte steden (nu vaak nog maar kleine dorpjes), maar wordt nauwelijks door buitenlanders bezocht en daarom zijn veel van deze grootse monumenten nauwelijks bekend en reizen wij erheen. In dit **deel 2** bezoeken wij:

- De wereldberoemde 30 boeddhistische, hindoe en jaingrotten in een rivierkloof te Ajanta uit de 2^e eeuw voor Chr tot de 7^e eeuw na Chr. met nog intakte plafondschilderingen.
- de tempels en paleizen van de koningsstad Hampi, die in 1500 al 500.000 inwoners telde in een stad van 40 km² en dat in 1565 in 2 dagen verwoest en ontvolkt werd.
- het kleine stadje Mandu met 8000 inwoners, dat binnen een muur van 35 km lengte uit 1500 een fort, paleizen, koninklijke tombes en oude en gloednieuwe tempels telt.
- De heilige stad Omkareshwar aan de heilige rivier Narmada met een druk bezochte pelgrimsroute over het heilige eiland.
- Het kleurrijke stadje Badami begrensd door Hindu tempelgrotten uit 550-750 na Chr.

Maar we bezoeken ook:

- dorpjes, bruiloften, schooltjes en een veemarkt.
- het drukke centrum van Hyderabad, hoofdstad van Andra Pradesh sinds 1591, met 7 miljoen inwoners, oude en nieuwe moskeeën, tempels en paleizen en het Salarjung museum

In totaal hebben we bijna 5000 km agelegd en met het bovenstaande laten we u een klein deel beleven van wat we allemaal gezien hebben in dit vibrerende en kleurrijke land.



